

De Getuige 2



Uit de archieven
van I.L.

HANS DEVROE

*VIJFTIG LEVENS na elkaar. Hoe zou u ze doorkomen?
DE GETUIGE is de kroniek van een mysterieus man die gedurende 2000 jaar doorheen alle continenten heeft geworven. Wat heeft hij allemaal doorgemaakt! Een panorama van culturen en ontmoetingen, en de eigen vragen.*

Het tweede deel bestrijkt het Midden Oosten en Afrika. Dit boek, wat vele genres bevat is uniek, een meesterwerk.

Over het eerste deel (nog verkrijgbaar à 29,5€ + 10,5€ portkosten) schreef Remi Hauman: "De schrijver van dit boek moet zelf een beetje getuige zijn geweest. Het staat in schril contrast met de vele oppervlakkige hypes en mediafiguren die de hedendaagse Nederlandse letteren teisteren."

*Deel 2 telt 574 bladzijden en kost 28 € + 9,5€ portkosten.
Te bestellen bij WEL: postuwlm@yahoo.com of de auteur
016-22 93 24.*

HANS DEVROE publiceerde verhalen en romans (o.m. De stilte, Het schaakspel van Leuven), gedichten en luisterspelen - in ieder genre bekroond. En ook studies over wiskunde en filosofie (Het virtuele universum).

Hij stichtte en leidt de Universitaire Werkgroep Literatuur en Media (WEL) te Leuven.